



Husk kollektdagen

10. s. e. trin.
søndag den 19. august
Giro 3 05 45 00

Kai Kjær-Hansen og Ole Chr. M. Kvarme: MESSIANSKE JØDER

– En præsentation af de kristne jøder i Israel

Forlaget Savanne 1979, 160 sider, kr. 48,00

ved provst, dr. theol. Sigurd Granild, Søllerød

De messianske jøder bør have en særlig plads i vor kærlighed og forbøn, for de bærer på en særlig måde NAVNET, og de bærer også mere end nogen andre kristne dagens byrde og hede blandt deres jødiske landsmænd.

Selv ønsker de ikke at være i focus, og navnlig ønsker de ingen kærlig omklamring af hedningekristne kirker, hvorfor de ikke kalder sig kristne, men understreger, at de er messianske jøder, – men vist er det da Jesus, det drejer sig om. De står forståeligt nok nærmere ved synagogen og den jødiske ritus og livsstil, – så nær, at man kan spørge: Ligner de ikke betænkeligt de kristne judaister, som Paulus dystede mod. De messianske jøder står vel netop i den fremskudte stilling, hvor kirken og synagogen mødes og brydes, og det er intet under, at de kommer i klemme. I den almindelige interesse for alt, hvad der har med Israel at gøre, glemmer man ofte de messianske jøder.

I den bog, som Kai Kjær-Hansen og Ole Chr. Kvarme her giver os, får vi god besked, med varme og på en livlig, fortællende måde, som gør, at det nok er vægtig, men aldrig tung læsning. Det virker spillevende, og typer og tanker træder frem, så man ser og oplever dem. Det kan siges, at de messianske jøder har deres særpræg. Egentlig må man sige, at de har mange særpræg, – ja, at hver har sit. Det gør billedet særdeles broget, men også interessant. De udgør i alt ca. 1.000, men der er givetvis mange Jesus-troende jøder, der af forståelige grunde ikke giver sig til kende. De messianske jøder hører dels til i forskellige kirkesamfund, dels har de deres egne menigheder.

Det ofte udtalte ønske, at de kunne beslutte sig sammen til en slags messiansk folkekirke støder bestandig på deres tilhørsforhold til andre kirker og ikke mindre på deres uklarhed i lære og måske mest på varierende forståelse af forholdet til synagogen. Dog hører de sammen og hører også sammen med os i troen på Jesus Messias.

At deres forhold til omgivelserne og at det israelske samfund ikke er særligt idyllisk kan let forstås, – navnlig da deres ret til at kalde sig jøder bestandigt anfægtes, simpelthen fordi de bekynder Jesus som Messias. Så kan deres kærlighed til deres land og folk og iagttagelse af alle regler samt personlige ofre være så stor, den være vil. Dog er egentlig forfølgelse sjælden.

I denne bog findes en fylde af materialer, som kan give anledning til både

egentlige teologiske samtaler og til kredssamtaler i Israelskredse – ét kapitel ad gangen – som det ikke er så let at blive færdig med. Derfor kan en anmeldelse som denne ikke gå i enkeltheder, og det er svært at fremhæve noget frem for andet. Deres syn på staten Israel er naturligvis positivt. De betragter den som opfyldelse af skriftens profetier og løfter. Men hvordan ser de på os andre – de hedningekristne – og vore kirker, som ikke er spor populære i Israel?

De messianske jøders gudstjeneste og menighedsliv, forkyndelse og evangelisering giver meget at tænke på, f. eks. deres liturgi, som rummer meget fra den synagogale gudstjeneste. Der er sammenhæng med den tidligere synagoge og den første kristne kirkes liturgi. Vi tumler i Danmark med diverse forslag til en ny gudstjenesteform. Et citat i bogen (af Ellison) siger: »Derfor der bliver en national kirke i Israel med egen liturgi, vil den med stor sandsynlighed kunne virke som en bro mellem synagogen og de forskellige kirkers liturgier«.

Den danske Israelsmission vil gerne forkynde evangeliet for jøder overalt, også i Staten Israel. Men vi må ikke være blinde for, at de messianske jøder i Israel gør et arbejde, som ingen af os kan gøre, – lægger både krop og sjæl, liv og lykke, til, for at leve Jesus Messias ind i deres eget folk. De fortjener vor respekt og ærbødige kærlighed, men gøre noget materielt for dem kan vi ikke. Det vender sig jo til en anklage mod dem fra andre.

Kurstilbud fra KOK

Kirkernes Oplysnings- og Kursusvirksomhed (KOK), der bl. a. støttes af Dansk Missionsråd, har til formål at fremme voksenundervisningen i kirkelige, kulturelle og samfundsmæssige emner indenfor fritidslovens rammer og tage initiativ til uddannelse af lærere og ledere i den kirkelige undervisning.

KOK har planlagt en række kurser, som giver mulighed for, at man kan blive godkendt som leder af voksenundervisning eller som studiekredsleder under fritidsloven. Der arrangeres desuden fagmetodiske kurser om forskellige emner i den kirkelige voksenundervisningsammenhæng.

En folder indeholdende KOK's kursusplan 1979 kan rekvireres fra kontoret eller direkte fra

KOK's SEKRETARIAT

Mattrupsvej 5, 7620 Lemvig, tlf. (07) 82 25 41

Der findes en anden bog om kirken i Israel skrevet af Per Østerbye. Den er mere omfattende og har hele spektret med op til 1968. Den vil stadig være det videnskabelige grundlag for videre studier. Den nu udgivne bog om de messianske jøder behandler kun disse, men naturligvis i forhold til de andre. Den er til gengæld så folkelig, at den må kunne læses af alle Israelsvenner.

Kai Kjær-Hansen:

I KORSETS BY

Dansk Luthersk Forlag 1979

107 sider, kr. 26,50

Det præger bogen, at dens forfatter har haft sin gerning i Jerusalem et par år, - i den by, som også for kristne er den hellige stad, bl. a. fordi den er stedet, hvor Jesu kors stod.

De temaer, der tages op i bogens kapitler, har alle været taget op i prædikener, andagter m. v. i Jerusalem. På forskellig måde spiller det derfor også ind, at det er i synet på Jesus, jødedom og kristendom skilles, og det understreges, at der uden kors slet ingen kristendom er. Det spørgsmål rejses, hvordan dette troværdigt kan formidles til jøder - og andre.

En god lille bog om væsentlige spørgsmål - og til opbyggelse - skrevet i et levende og naturligt sprog.

Bogen kan købes på *Forlaget Savanne*. SEL

KIRKEFONDETS ÅRBOG 1978

Ingen fast pris.

Bogen, der er redigeret af generalsekretær Gunnar Hermansen, indeholder naturligvis det normale årbogsstof: årsberetning for 1978, referat af drøftelserne på repræsentantskabsmødet, samt oversigter over kirkeopgaver, fuldførte kirker 1899-1978 og Kirkefondets organisation.

Desuden bringes der nogle artikler af lidt mere principiel karakter. Her kan nævnes professor Helge Nymans artikel om »Gudstjenestefornyelsens konsekvenser for kirkerummet« og lektor Kaj Mogensens aktuelle artikel »Er folkekirken børnevenlig?«

Årbogen kan fås ved henvendelse til *Kirkefondet*, Valby Tingvej 7, 2500 Valby, telf. (01) 17 35 18. SEL

Bøger om Israel og Israelsmission

| | |
|--|------------|
| Bogpakke A | kr. 10,00 |
| Bogpakke B | kr. 10,00 |
| Studiehefterne | kr. 10,00 |
| Birger Gerhardsson: Evangeliernes forhistorie | kr. 36,45 |
| Israel og »Israel«. Religion og politik i Mellemøsten ... | kr. 30,00 |
| Kai Kjær-Hansen: Aldrig mere jul | kr. 18,50 |
| Kai Kjær-Hansen: Johannesbrevene | kr. 50,40 |
| Kai Kjær-Hansen: I korsets by | kr. 26,50 |
| Kai Kjær-Hansen og Ole Chr. M. Kvarme: Messianske jøder | kr. 48,00 |
| Pinchas Lapide: Jøder og kristne | kr. 25,25 |
| S. E. Larsen (red.): Hos hedninger så vel som jøder | kr. 51,00 |
| G. N. Mundbjerg: Hvorfor jeg blev missionær | kr. 10,00 |
| Eva Scheer: Poserne på stakittet. Jødiske sagn og eventyr | kr. 34,40 |
| Krister Stendahl: Paulus blandt jøder og hedninger | kr. 48,10 |
| Axel Torm: Jødisk fromhedsliv i hverdag og fest | kr. 36,70 |
| Uffe Torm: (red.): Den danske Israelsmission 1885-1975 | kr. 5,00 |
| Per Østerby: The Church in Israel | kr. 10,00 |
| Ragnvald Ask (red.): For jøde først | kr. 27,00 |
| Abba Eban: Mitt folk | kr. 150,00 |
| Ingvar Haddal (red.): Ja til sionismen | kr. 31,00 |
| Göte Hedenquist: Jødernes verden | kr. 24,00 |
| Jakob Jocz: Kristne og jøder | kr. 14,00 |
| Dagfinn Rian: Bibelen og udgravningene | kr. 20,00 |
| Dagfinn Rian: Den hellige stad I | kr. 28,00 |
| Scheradsky fortæller | kr. 35,00 |
| Egil Selvaag: Dette bør du vite om Israel | kr. 30,00 |
| Magne Solheim: Israel, hvorhen? | kr. 7,25 |
| Magne Sæbø og Axel Torm: Guds frelse og frelseren | kr. 7,00 |
| Erling Utne: Israel og misjonen | kr. 7,50 |
| Karl W. Weyde (red.): Fra Sinai til Golgata | kr. 30,50 |
| Sture Ahlberg: Martin Buber och Palestinafrågan | kr. 20,00 |
| Sture Ahlberg: Messiastro och messiansk förväntan i nutida judendom | kr. 20,00 |
| Göte Hedenquist: Kyrkan och judarna | kr. 16,50 |
| Johannes Jellinek: Israel genom tiderna | kr. 27,65 |
| Gösta Lindeskog: Judarnas Jesus | kr. 32,00 |
| Birger Pernow: Trettio år i Israelsmissionens tjänst | kr. 13,00 |

KØB DEM - LÆS DEM - BRUG DEM SOM GAVE

FORLAGET SAVANNE

Nørregade 14 . 6070 Christiansfeld . Telefon (04) 56 22 33